

In dit thema...

heb je ontdekt dat in de late middeleeuwen steden ontstonden en er handel werd gedreven. Steeds meer boeren werden ambachtslieden. Het christelijke geloof was erg belangrijk.

Les 1: Floris de Vijfde ontvoerd



Dit heb je gedaan

Je hebt geluisterd naar een verhaal over Floris de Vijfde en hebt uitgezocht wie zijn vrienden en vijanden zijn. Je hebt een list bedacht voor een vijand van Floris de Vijfde en je hebt geluisterd hoe het met Floris de Vijfde afliep.



Dit heb je ontdekt

Nederland verdeeld in staten

Nederland was in de late middeleeuwen niet één land. Het gebied dat nu Nederland, België en Luxemburg is, werd toen de Nederlanden genoemd. Het bestond uit kleine staten. In elke staat was een edelman de baas. Floris de Vijfde was de baas van Holland en Zeeland.



Onveilig door machtsstrijd

De edelmannen woonden in kastelen. Ze wilden vaak meer macht en voerden strijd met elkaar. Daarom was het geen veilige tijd.

Les 2: Steeds meer steden



Dit heb je gedaan

Je speelde de Help-de-handelaarquiz over steden in de middeleeuwen en je maakte een plattegrond van een middeleeuwse stad.



Dit heb je ontdekt

Opkomst van steden door handel

In de tijd van steden en staten ontstonden veel steden. Dat kwam door de handel. Handelaren reisden rond om hun spullen te verkopen. Maar de wegen waren slecht en er waren roversbendes.



Steden groeien op een veilige, handige plek

De handelaren gingen op zoek naar een veilige en handige plek om hun waren te verkopen. Dat was vaak dichtbij een kasteel, een weg en een rivier. Zo was er bescherming en konden er veel mensen komen. Op deze plek ontstond dan eerst een markt. Deze markt groeide vervolgens uit tot stad. Een middeleeuwse stad had stadsmuren en een stadspoort.

Les 3: De macht van de kerk



Dit heb je gedaan

Je hebt twee schilderijen uit de tijd van steden en staten onderzocht. Daarna heb je het verhaal van Marie gelezen en zelf bedacht hoe het verhaal afloopt.



Dit heb je ontdekt *Iedereen christen*

Bijna iedereen in de tijd van steden en staten was christen. Elke stad had een hoog kerkgebouw. De kerk had in de middeleeuwen veel macht.



De machtige kerk

Mensen waren ontzettend bang voor de hel. Ze wilden graag in de hemel terechtkomen. Geestelijken vertelden hoe mensen moesten leven om in de hemel te komen. Ze hadden veel invloed op het leven van gelovigen.

Les 4: Het leven in de stad



Dit heb je gedaan

Je hebt een ganzenbordspel gespeeld over het leven in de middeleeuwse stad. Je hebt het leven in de middeleeuwse stad vergeleken met het leven nu.



Dit heb je ontdekt *De vieze en gevaarlijke stad*

In onze ogen was het leven in de middeleeuwse stad vies en gevaarlijk. Er heersten besmettelijke ziektes, zoals de Zwarte Dood. Middeleeuwers wisten niet dat het belangrijk was om je regelmatig te wassen en dat dieren en afval ziekten konden veroorzaken. Er waren bijna geen medicijnen.



Verschillen tussen toen en nu

Er zijn grote verschillen tussen het leven in de stad toen en het leven nu. Zo hadden ze bijvoorbeeld geen wc maar een po, geen brandweerauto's, maar emmers om te blussen. Afval, poep en plas werden op straat of in de gracht gegooid. Ze kookten op open vuur in huis, dus de kans op brand was groot.

Les 5: Gilden en ambachten



Dit heb je gedaan

Je hebt een middeleeuws beroep gekozen. Je hebt informatie over dat beroep gezocht. Je hebt een kwartet spel gemaakt.



Dit heb je ontdekt

Ambachten in de stad

In de tijd van steden en staten werden veel mensen in de stad ambachtslieden. Ze werden bijvoorbeeld bakker, smid, slager, bierbrouwer of touwslager. Mensen met hetzelfde ambacht richtten samen een gilde op.



Afspraken

Gilden maakten afspraken over hoe je lid kon worden, de kwaliteit van hun producten en de opleiding in het vak. Zo moest je als leerling beginnen. Na een paar jaar kon je dan gezel worden. Als je als gezel alles had geleerd, kon je een proef doen en meester worden. Gilden spraken ook af om elkaar te helpen als een gildelid ziek was of dood ging.